

André & Alfred

Taart voor koning Redbad

Onze reis naar de middeleeuwen voelde een beetje alsof we in een videogame stapten. Van Bonifatius kregen we de speciale opdracht om koning Redbad te 'bekeren'. Dat is eigenlijk als je probeert iemand over te halen in God te geloven. Bonifatius was in de middeleeuwen een soort van verkoper van het christendom. Met mooie praatjes, een prachtig pak en een gouden kruis om zijn nek probeerde hij andere mensen het christendom aan te praten. Een beetje zoals straatverkopers en tv-reclames. Die proberen je ook altijd van alles aan te smeren.

Ik had al gehoord dat Redbad niet zo op christenen was gesteld, en al helemaal niet op christenen die hem wilden bekeren. In Friesland hadden de mensen hun eigen goden. Die goden woonden niet ergens ver weg in de hemel zoals bij de christenen. Nee, die goden woonden tussen de mensen, in de bossen, bij het water, in stenen en sommige ook in de wolken. De Friezen vereerden hun goden op speciale plekken in de natuur, zoals bij grote bomen.



ANDRÉ'S VERHAAL





André & Alfred

Taart voor koning Redbad



Toen kwamen mensen als Bonifatius in Friesland om ze een nieuw geloof te geven. Maar veel Friezen bleven vasthouden aan hun eigen geloof. Het lukte de Friezen een tijdje om de christenen buiten de deur te houden. Redbad vond het geen probleem om vervelende monniken in de kerken van zijn kasteel te gooien. Koningen doen gewoon wat ze willen.

De christenen bleven toch doorzetten. Ze geloofden met zoveel passie in God en Jezus, dat het ze niet uitmaakte dat Friezen hen met zwaarden en bijlen probeerden te verjagen. Bonifatius was ook zo iemand. Zijn hele leven was hij bezig om Gods woord te verspreiden. Als jongeman kwam hij met zijn goedheilighe meester Willibrord naar Friesland. Met hem probeerde hij de Friezen te laten zien dat het beter zou zijn om in God te geloven. Om de mensen te laten zien dat hun goden nep waren, hakte hij bijvoorbeeld hun heilige bomen om. Als er dan niks gebeurde, zei Bonifatius: 'Zie je wel, jullie goden doen niets, ze hebben geen kracht.'

Bonifatius werd een heel belangrijke man in de kerk. Zelfs was hij op een gegeven moment de baas van de Nederlandse en Duitse kerk. Maar het bleef bij hem kriebelen om weer eens terug te komen in Friesland. Toen hij een oude man van tachtig jaar was, waren er in Friesland nog steeds veel mensen die niet christen waren. Bonifatius wilde het op zijn oude dag nog één keer proberen. Met 52 andere christenen ging hij naar het plaatsje Dokkum toe om daar een christelijk feest te gaan vieren. Maar onderweg werden ze overvallen door een groepje Friezen en Bonifatius en zijn vrienden werden vermoord. Het schijnt dat Bonifatius het zwaard dat hem doodsloeg, nog probeerde tegen te houden met een Bijbel.

Ik ben wel blij dat hij nog even heeft kunnen genieten van de slagroomtaart die we hem in zijn gezicht duwden. Als je dan toch doodgaat, is het wel fijn dat je nog even kan genieten, vind ik.

André





André & Alfred

Taart voor koning Redbad



1

Leuk om te doen!

Vraag 1

Redbad en Bonifatus waren beide belangrijke mannen. Maar ze waren wel belangrijk op verschillende manieren. Noem twee dingen waarin ze van elkaar verschilden.



3



André & Alfred

Taart voor koning Redbad



ALFREDS ONDERZOEKJE

Fryslân heeft maar weinig koningen gehad. Verreweg de bekendste daarvan was koning Redbad. Een paar jaar geleden heb ik nog een film over hem gezien. In die film was Redbad een stoere, sterke kerel, maar ook een eerlijke koning! Je moet je toch altijd maar afvragen of dat in het echt ook zo is geweest. Films willen alles nog wel eens mooier maken dan dat het was.

Wat wel vaststaat: Redbad was een grootse koning die niet alleen belangrijk was voor Fryslân, maar ook voor buiten Fryslân. Hij was koning in een tijd dat veel mensen Fryslân erg interessant vonden. Het Fryslân van toen was veel groter dan nu. Het liep van Zeeland tot aan Duitsland. En er was heel veel water, nog meer dan nu. Als je ergens wilde komen, dan ging je met de boot.

Uit Denenmarken, Zweden, Engeland en Noorwegen kwamen vaak mannen in boten langs om met de Friezen te handelen. En ook paktten Friezen vaak de boot om naar hun gebieden te gaan. Op die manier had Redbad ook veel contact met mensen buiten de Friese gebieden. En zo werd Fryslân dus belangrijk!

Onder Fryslân lag een groot koninkrijk: het Frankische rijk. Zij waren heel machtig, maar ze hadden onderling veel ruzie. Redbad dacht 'Als zij zo druk met ruziën zijn, kan ik ondertussen mooi wat gebieden van ze veroveren.' En dat lukte Redbad ook! Door hem had Friesland nu ook de riviergebieden in handen. En die waren weer goed voor de handel.





André & Alfred

Taart voor koning Redbad

Alfred

Maar dat duurde niet lang. Toen de Franken hun ruzie weer hadden opgelost, kwamen ze terug om de afgepakte gebieden terug te halen. Redbad had toen door dat de Franken heel sterk waren en dat hij ze maar beter te vriend kon houden.

Jarenlang probeerde Redbad een goede band met de Franken op te bouwen. Toen de dochter van Redbad met de Frankische koning trouwde waren ze helemaal goede vrienden. Nu was Redbad familie van de Frankische koning. En zo was hij een heel belangrijk persoon geworden in Europa.

Maar het ging niet lang goed. Er was weer iemand anders die ook koning van de Franken wilde worden. Ja, zo ging dat. Dacht je eindelijk dat er rust was, dan was er wel weer iemand anders die de macht wilde. De Franken kregen een nieuwe koning genaamd Karel Martel. Die Karel wilde heel graag de gebieden terugpakken die Redbad ooit had veroverd.

Karel viel Redbad aan en Redbad verloor veel gebieden. Niet lang daarna stierf hij. Ik denk misschien wel van verdriet. Na de dood van Redbad ging Karel er helemaal voor. Hij veroverde heel Fryslân, totdat er geen centimeter van over was. Fryslân had nu niet langer een eigen koning meer. Dit was dan ook het einde van het Friese koninkrijk.

Nu Redbad er niet meer was, kwamen er allemaal monniken naar Friesland toe om kloosters te bouwen. Die verschenen als paddestoelen uit de grond, zoveel! Ja, Friesland stond op een gegeven moment vol met kloosters. Redbad had de christenen nog een beetje kunnen tegenhouden, maar nu was er geen stoppen meer aan. En langzaam veranderde Friesland in een land zonder koning, maar wel met heel veel kerken en kloosters.

ALFRED





André & Alfred

Taart voor koning Redbad

OPDRACHT

Friesland heeft nu een pompeblêd-vlag. Maar stel dat we hier weer een koning of koningin zouden hebben, die zouden dan ook hun eigen koninklijke vlag moeten hebben. Ontwerp zo'n koninklijke Friese vlag.

2